

Jennifer

Tee

Still

Shifting,

Mother Field

## Jennifer Tee



*Tampan World Mountain, Ancestral Creatures, 2022.*

Welkom bij de tentoonstelling *Still Shifting, Mother Field*, gemaakt door kunstenaar Jennifer Tee. In deze tentoonstelling onderzoekt Jennifer Tee het idee van de dwalende geest of de verloren ziel en hoe we losgeraakt zijn van onze natuurlijke omgeving. Met deze activiteit gaan we op reis, niet met ons lichaam maar met onze geest. We laten onze geest dwalen door het kunstwerk *Tampan World Mountain, Tree of Life*. Dit kunstwerk is te zien op de afbeelding hieronder.

## Levensboom

*Tampam World Mountain, Tree of Life* is onderdeel van een serie collages genaamd *Tampam Tulip*. Als we de titel van het kunstwerk zouden vertalen naar het Nederlands dan staat er: *Tampam Wereldberg, de Levensboom*. Deze collages bestaan uit geperste tulpenblaadjes in motieven geïnspireerd op Tampam- en Palepai geweven doeken. Deze doeken zijn afkomstig uit de Lampung regio in Indonesië. Hier werden ze uitgewisseld tijdens belangrijke overgangsrитуelen zoals bijvoorbeeld een geboorte, een huwelijk of de dood.

De tulp is het nationale symbool van Nederland, het land waar de kunstenaar woont. Nederland is ook het land dat Indonesië van de zeventiende tot de twintigste eeuw koloniseerde.



*Tampam World Mountain, Tree of Life*, 2021. Collectie Centraal Museum Utrecht.



Scan deze QR-code voor een audio opname van de mediatie opdracht die hier rechts staat uitgelegd.

Ga voor het kunstwerk staan (of gebruik de afbeelding als je deze opdracht vanuit huis of school maakt) en zorg dat je met beide benen stevig op de grond staat. Neem een minuut de tijd om het kunstwerk met aandacht te bekijken. Zie je hoe de tulpenblaadjes stuk voor stuk voorzichtig in het werk geplaatst zijn? Als je het van dichtbij bekijkt, zie je verschillende wezens, een boot, een vis en een boom, geheel gevormd uit de tulpenblaadjes.

Beeld je nu in dat je niet voor het kunstwerk staat, maar dat je in een boot, gemaakt van tulpenblaadjes, op het water ligt. Stel je voor hoe de tulpenblaadjes je dragen en hoe ze aanvoelen op je lichaam, hoe ze ruiken en hoe ze je vingers aanraken terwijl je meebeweegt met de boot.

Stel je voor dat je nu omhoog kijkt en je omringd wordt door tulpenblaadjes. Bekijk het kunstwerk nu opnieuw vanuit dit perspectief. Zie je de drie wezens boven in het kunstwerk? Wat denk je dat deze drie wezens tegen je willen zeggen?

We liggen terug in de boot en ergens in het midden van deze boot groeit de levensboom. Kun je deze boom zien?

Beeld je nu in hoe de boom groeit, hoger en hoger, zelfs zo hoog dat de boom uit het kunstwerk groeit, het gebouw uit en richting de hemel. Uiteindelijk wordt de boom zo groot dat hij niet meer omhoog kan groeien en daardoor alle kanten op groeit.

Denk nu aan een woord dat bij je hart hoort of een woord dat in je gedachte voorbij komt en stel jezelf voor hoe je dit woord in je hart plaatst.

Bedenk nu een kleur die je bij het woord vindt passen en zorg ervoor dat de boom die kleur aanneemt. Van de wortels tot helemaal bovenaan, in de kruin.

ga



door



op



de



volgende



pagina



# Levensboom

Beeld je nu in hoe de boom groeit, hoger en hoger, zelfs zo hoog dat de boom uit het kunstwerk groeit, het gebouw uit en richting de hemel. Uiteindelijk wordt de boom zo groot dat hij niet meer omhoog kan groeien en daardoor alle kanten op groeit.

Stel je nu voor dat de boom verder en verder blijft groeien en uiteindelijk bij een groot bos aankomt. Je ziet de bomen, je kunt voelen hoe de bladeren je aanraken. Je kunt het bos en de aarde waarin ze groeien ruiken. Wat zie je nog meer? Misschien een stroom met water? Of een paar dieren die in het bos leven?

Kijk goed naar het bos en bedenk dat het bos er al was, lang voordat jij geboren werd, lang voordat je voorouders geboren werden, lang voordat alle mensen op aarde geboren werden. Beeld je in dat dit bos ooit jong was en zie voor je hoe je levensboom steeds groter en groter wordt en dwars door dit jonge bos groeit. De boom blijft maar groeien. De levensboom is nu zo groot dat hij om de aarde heen is gegroeid. Uiteindelijk komt de boom terug bij jou terwijl je in de boot gemaakt van tulpenblaadjes ligt.

Stel je nu voor hoe je één bent geworden met de boom die om de hele wereld en door tijd heen is gegroeid. Jouw hart en het woord zijn het begin en tegelijkertijd ook het einde.

Kijk nu in gedachten vanaf een afstand naar jezelf. Bedenk dat je nog steeds in de boot ligt met de boom die vanuit je hart groeit in de kleur die je hebt uitgekozen.

Laat het beeld nu langzaam los en kom terug in je lichaam door voorzichtig met je armen en benen heen en weer te schudden.

a. Schrijf hiernaast of op een stukje papier het woord op wat je in gedachten had terwijl de boom groeide.

b. Scheur het woord los en laat dit achter op de grond in de tentoonstellingsruimte of op de vloer van de ruimte waar je deze opdracht maakt.

c. We zouden het superleuk vinden om jouw foto te ontvangen! Stuur daarom de foto van het werk op naar [activiteiten@kunstinstituutmelly.nl](mailto:activiteiten@kunstinstituutmelly.nl). Alle foto's worden verzameld op [deze speciale pagina](#) die je terug kunt vinden op de website van Kunstinstituut Melly.

a. Schrijf jouw woord hier